

Het harmonium in de Fryske Passy

Wietse Meinardi

Zaterdag 24 maart om 20.30 wordt de Fryske Passy van Hoite Pruikasma uitgevoerd in de Adventskerk. Het is een van de zeven uitvoeringen van zijn Johannes Passy, die in heel Nederland plaatsvinden. We kennen Hoite als de bevlogen dirigent van de Asser Bach Cantategroep, hij blijkt echter meer gezichten te hebben, waaronder die van componist.

De Johannes Passy, oorspronkelijk geschreven in 1999, is uitdrukkelijk niet alleen voor Friezen bedoeld. Wel leent de Friese taal zich volgens Hoite uitstekend voor een verklanking van het Johannesevangelie vanwege de compacte verteltrant. Uiteraard is er een Nederlandse vertaling beschikbaar.

Evenals andere Johannes Passies, van bijvoorbeeld Bach, wordt de tekst van het Johannesevangelie op de voet gevolgd en verteld door een evangelist. Ook zijn er solisten en is er een koor. Maar er zijn ook verschillen: er zijn geen koralen en aria's, maar wel weer motetten. De instrumentatie is volledig anders dan bij Bach en het klankidroom is natuurlijk veel moderner. De muziek is zeer expressief en meeslepend, vaak heel ritmisch, maar daarnaast ook weer heel verstillend.



Ik speel een Frans drukwindharmonium in het instrumentaal ensemble. Door Hoite werd ik vorig jaar voor het eerst op dit spoor gezet en vond het een fascinerende ontdekkingstocht van een instrument dat ik voorheen niet kende. Dit instrument verschilt van de meeste (zuigwind-)harmoniums die we kennen doordat je de sterkte enorm kunt beïnvloeden door harder of zachter te trappen. Het instrument is daardoor heel expressief en mengt uitstekend met de andere instrumenten: piano, cello, contrabas en vele slagwerkinstrumenten (bespeeld door drie slagwerkers). Dat heb ik vorig jaar ook mogen ervaren in het Requiem van Simon

Pluister: er ging een heel nieuwe klankwereld voor me open. De uitvoering de Fryske Passy is theateraal, er is een regisseur betrokken en er is speciale belichting. Ik ben tot nu onder de indruk van deze productie en verheug me hieraan mee te werken. Ik zou zeggen: beleef het mee!

Kaarten €25,- aan de kerk of in voorverkoop €21,- bij boekhandel Van der Velde in Assen en via de website www.stichting-up.nl